

Εισαγωγή

Μασκότ

Θέλεις να γνωρίσεις τις μασκότ **lifeforce** ;

Με λένε Κέιτ. Κατάγομαι από τη Σουηδία και είμαι ασιατικής καταγωγής. Δεν θα με δείτε για πολύ καιρό στο ίδιο μέρος, γιατί είμαι πάντα σε κίνηση. Μερικές φορές, μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ. Πείτε γεια στον Ηρακλή, τον αγαπημένο μου σκύλο! Είναι πάντα μαζί μου. Το χόμπι μου είναι η ζωγραφική. Λατρεύω να ζωγραφίζω τη θάλασσα!



Είμαι ο Μάικ. Κατάγομαι από την Ελλάδα. Δεν νομίζετε ότι το ελληνικό φαγητό είναι το καλύτερο στον κόσμο; Φοράω σιδεράκια, γιατί θέλω να έχω ένα τέλειο χαμόγελο. Παίζω πάντα αυτοσχέδιες μελωδίες με τις μπακέτες μου σε οποιαδήποτε επιφάνεια... εκτός από το ντραμς μου.

Γεια σας, με λένε Νικ και κατάγομαι από την Κύπρο. Το αναπηρικό μου αμαξίδιο με βοηθάει να μετακινούμαι. Σου αρέσει το ξύλινο μενταγιόν μου με τη σανίδα του σερφ; Αγαπώ τα ζώα. Μια μέρα θα γίνω κτηνίατρος.



Γεια σας, ragazzi (παιδιά)! Το όνομά μου είναι Μάρκο και κατάγομαι από την Ιταλία. Λατρεύω τα σπορ αυτοκίνητα! Αν μου δείξετε κάποιο σπορ αυτοκίνητο, θα σας πω τη μάρκα! Και, όχι! Δεν είναι επειδή τα γυαλιά μου είναι μαγικά! Σε αυτό το σακίδιο μεταφέρω το αγαπημένο μου φυτό, τον κάκτο, όπου κι αν πάω. Ναι, είναι γεμάτο αγκάθια, αλλά περιμένετε να δείτε τα λουλούδια του!

Με φωνάζουν Αν και κατάγομαι από τη Γερμανία. Αυτό είναι το όμορφο, κόκκινο σκέιτμπορντ μου. Βλέπεις αυτές τις μελανιές; Τις απέκτησα επειδή δουλεύω στις κατηφόρες με το σκέιτμπορντ αυτές τις μέρες, χε χε χε! Έχω βαρηκοΐα/κώφωση. Γι' αυτό φοράω αυτό το ωραίο ακουστικό, που μοιάζει με λουλούδι.



♪ λα λα λα ♪♪... Ω, γεια! Ακούω μουσική και δεν σε πρόσεξα! Με λένε Λίζα και είμαι από τη Γαλλία. Μου αρέσει να ακούω μουσική και πάντα χορεύω. Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα από το να μιλάω σε άλλους ανθρώπους! Τι άλλο; Α, ναι. Είμαι αριστερόχειρας...